



### **2018 november, Ingrid Kruit: Kwallen**

Oorspronkelijk was er voor de maand november iets anders gepland. Dat kon niet doorgaan, maar Ingrid Kruit was zo vriendelijk het hiaat op te vullen.

In de maand november zal dus Ingrid Kruit haar tekeningen in het Douanehuisje exposeren.

In 1966 is Ingrid afgestudeerd aan de Rotterdamse Kunstacademie, afdeling monumentale vormgeving. Sinds die tijd is zij zelfstandig werkzaam geweest met het ontwerpen en uitvoeren van kunstopdrachten in de publieke sector.

‘Nu ik wat ouder ben’ zegt zij, ‘maak ik kleiner werk, onder andere lampen’

In de zomer van 2015 was Ingrid met haar lampen al eens in het Douanehuisje. Nu komt zij met potloodtekeningen van kwallen.

Ze weet niet meer precies hoe ze op dat onderwerp is gekomen: ‘Ze kwamen aandrijven en ze bestaan niet echt. Toen de eerste op papier stond kon ik met het onderwerp niet stoppen; ik wilde er een serie van maken.’

Eerst was het een serie van zes kwallen, toen werden het er twaalf en nu zijn er achttien. Misschien komt er wel weer eentje aandrijven, terwijl er zich ook al weer andere onderwerpen aandienen.

Ingrid tekent met aquarelkleurpotloden, Prismalo's van Caran d'Ache, voor dit werk heel geschikt, een wat harder potlood waar ze scherpe punten aan slijpt. Het materiaal kiezen is tenslotte heel belangrijk.

Aan één tekening werkt Ingrid zo'n 45 tot 50 uur: 't Is fijn werk, om te zien en te doen, al die kleine streepjes. Ik hoop dat de bezoekers plezier aan mijn werk beleven.'

De kunstenaar is alle weekenden van november van 14.00 tot 17.00 uur aanwezig in het Douanehuisje. De toegang is gratis.

Meer informatie over het werk: [ikruitfabriek.tumblr.com](http://ikruitfabriek.tumblr.com).