

CULTURELE RAAD MASSLUIS

Friedie Kloen samen met bezoekers hard aan het werk in het Douanehuisje.

door Jan Buijsse (PR CRM)

Beeldhouwer Friedie ‘bewoont’ in februari het Douanehuisje aan de Nieuwe Waterweg. Met deze Waterweg als inspiratiebron wil ze samen met bezoekers beelden maken van aangespoeld materiaal. Daartoe had ze mensen opgeroepen om te zoeken naar spullen die daarbij gebruikt konden worden.

En dat heeft gewerkt. Ondanks de sneeuw kwamen er bezoekers die bijvoorbeeld door aangespoeld hout geïnspireerd zijn geraakt. Afgelopen weekend kwamen ze bij Friedie op bezoek met allerlei zaken. En ze kwamen niet alleen op bezoek: er werd er hard gewerkt om met schijnbaar waardeloos materiaal iets moois te maken. Hakken, vijlen, praten: een en al activiteit en gezelligheid.

Als u geïnteresseerd bent wat er zoal is gepresteerd, kom dan eens een kijkje nemen. Meedoen is natuurlijk ook mogelijk. En wilt u dat niet dan zijn er ook nog de fraaie beelden van Friedie die bewonderd kunnen worden.

Friedie is nog twee weekenden in februari in het Douanehuisje aanwezig. U bent van harte welkom op zaterdag- en zondagmiddag van 14.00 -17.00 uur.

De Culturele Raad Maassluis stelt namens de gemeente Maassluis het Douanehuisje (Govert van Wijnkade 52), gratis ter beschikking voor culturele en kunstzinnige activiteiten. Meer informatie hierover bij Emma de Zanger, 010-5929821, douanehuisje@crmmaassluis.nl.