

CULTURELE RAAD MASSLUIS

Douanehuisje oktober: Straatjutter Krista Peters

Kunstenaar Krista Peters (1979) is in de weekeinden van oktober te vinden in het prachtig gelegen Douanehuisje aan de Waterweg in Maassluis.

Krista is theatermaker en curator van Het Verhalenmuseum, een mobiel museum dat waargebeurde verhalen van bezoekers verzamelt en verder vertelt. Zie:

www.hetverhalenmuseum.nl. Maar daarnaast noemt ze zich Straatjutter omdat ze net zoals strandjutters het strand afschuimen, zij de straten afstruimt op zoek naar dingen die ze in haar kunst kan gebruiken. Haar motto is: Kunst ligt op straat, de Straatjutter raapt het op. En met de resultaten van dat straatjuten exposeert ze in Maassluis.

Een roestig stuk ijzer, een afgedankt snoeppapiertje, het binnenwerk van een fietsbel, een verdwaalde kurk; alles verdwijnt in de zakken van Krista. Later die dag maken deze voorwerpen hun opwachting voor een publiek, maar nu als de hoed van een dansende dame, het jasje van een schoenenpoetser of de veren van een opwindvogel. Meer dan een jaar lang postte Peters haar gedetailleerde werken elke dag op Facebook.

In de maand oktober kunnen bezoekers een kijkje nemen in het Douanehuisje. Dan wordt duidelijk wat schijnbaar waardeloos materiaal nog aan mooie dingen kan opleveren.

In Maassluis is ze ook al aan het juten geslagen, zie bijgaande foto. Het materiaal heeft ze gevonden op de Noordzee in Maassluis. Het werk, bestaande uit een krabbenschaar, gedroogd hout, een veer, vergaan rubber en twee stokken, heeft nog geen titel. Op haar website, www.straatjutter.nl kunnen meer voorbeelden worden bekeken.

Krista Peters is op alle zaterdagen en zondagen in oktober van 14.00 tot 17.00 uur aanwezig in het Douanehuisje.

De Culturele Raad Maassluis stelt namens de gemeente Maassluis het Douanehuisje (Govert van Wijkade 52), gratis ter beschikking voor culturele en kunstzinnige activiteiten. Meer informatie hierover bij Emma de Zanger, 010-5929821, douanehuisje@crmmaassluis.nl.