

## CULTURELE RAAD MAASSLUIS

Gevarieerde expositie in het Douanehuisje

*door Jan Buijsse (PR CRM)*

In de maand januari 2013 exposeert de Maassluizer Wim de Korte in het Douanehuisje. Alle weekends is Wim te vinden in het huisje tussen zijn schilderijen. Ook neemt hij de gelegenheid te baat om in deze fraaie omgeving te werken aan een van zijn schilderijen.

Van oorsprong is Wim de Korte niet een schilder: 'Mijn vak is eigenlijk entertainer. Ik heb opgetreden in theaters, circussen, nachtclubs en meer. Ook heb ik nogal eens kinderen vermaakt.'

Van jongs af aan was Wim geïnteresseerd in tekenen. Het was dus niet verwonderlijk dat hij naast zijn werk zich ging bekwaamen op een ander creatief vlak. In de jaren zeventig kreeg hij les in schildertechniek aan de Rotterdamse Vrije Academie. Later werd hij onderwezen bij de Schilder- en Tekeningclub 'Rotterdam'.

'Mijn werk is moeilijk te typeren,' vindt hij. En inderdaad het is zeer gevarieerd qua onderwerpen en technieken. 'Kijk maar,' zegt hij, 'hier een Madonna, daar een paar afgesleten gymschoenen, een dorpsgezicht, een indianenkop en verder magisch-realistische en surrealistische werken. Maar het leukste vind ik toch wel magisch-realistisch.'

Wijzend op de schildering van twee in de grond gestoken pijpen vult hij aan: 'Die staan voor ontmoeting en dat vlammetje in de lucht is het vuur van de liefde.'

Ook wat gebruikte materialen betreft werkt hij gevarieerd: oliepastel, acrylverf, olieverf, aluminiumfolie etc.

Neem eens een kijkje bij Wim de Korte in het Douanehuisje. Iedere en zaterdag en zondag is hij er van 14.00 tot 17.00 uur. Gratis entree.

De Culturele Raad Maassluis stelt namens de gemeente Maassluis het Douanehuisje (Govert van Wijnkade 52), gratis ter beschikking voor culturele en kunstzinnige activiteiten. Meer informatie hierover bij Emma de Zanger, 010-5929821, [douanehuisje@crmmaassluis.nl](mailto:douanehuisje@crmmaassluis.nl).

-----  
Foto Jan Buijsse