

Douanehuisje maart 2013

Glaskunst van Joke van Lier

Glaskunstenares Joke van Lier uit Kwintsheul is in de maand maart de exposant in het bekende Douanehuisje in Maassluis.

Van Lier maakt bij haar werk gebruik van diverse glastechnieken zoals fusing en casting, de zogenaamde warmtetechnieken. Haar werken zijn sterk expressief, contrasterend en hebben prachtige kleuren. Van Lier volgde lessen bij bekende glaskunstenaars in Nederland, België en Tsjechië.

De glaskunstwerken worden gepresenteerd in zelf gemaakte standaards van ijzer en/of RVS.

Zij wil haar passie voor de glaskunst delen met u. Iedereen kan vrijblijvend een kijkje komen nemen. Het Douanehuisje is daartoe in maart elke zaterdag en zondag tussen 14.00 en 17.00 uur geopend.

De Culturele Raad Maassluis stelt namens de gemeente Maassluis het Douanehuisje (Govert van Wijnkade 52), gratis ter beschikking voor culturele en kunstzinnige activiteiten. Meer informatie hierover bij Emma de Zanger, 010-5929821, douanehuisje@crmmaassluis.nl.