

## CULTURELE RAAD MAASSLUIS

### Polderkunsten opnieuw in Douanehuisje

Evenals in 2011 exposeert het Kunstenaarscollectief Polderkunsten in het Douanehuisje in Maassluis. De tentoongestelde werken variëren sterk, van sieraden en schilderijen via keramiek tot ijzeren objecten. Voor ieder wat wils!

Polderkunsten is een collectief van drie beeldend kunstenaars, Peter Holman, Carla van Geenen, en Corrie van der Wijden. Ze komen respectievelijk uit de polders van Midden-Delfland, Eierland op Texel en de Alblasserwaard (Kinderdijk). Zij stellen zich ten doel een aantal keren per jaar gezamenlijk te exposeren en regelmatig met elkaar te werken.

Carla van Geenen exposeert schilderijen en figuren van keramiek en speksteen, waarbij ze zich laat leiden door de vorm en structuur van het materiaal.

Peter Holman toont objecten van staal, ijzer, plexiglas en lood, veelal op paneel. De tegenstellingen en eigenschappen van de verschillende materialen dwingen hem om grenzen op te zoeken en te verleggen.

Corrie van der Wijden exposeert sieraden en objecten van keramiek. Zij wordt geïnspireerd door de natuur, natuurlijke vormen, het minimale in combinatie met een aaneenschakeling van kleuren.

U bent van harte welkom op alle zaterdag en zondag van april van 13.00 tot 17.00 uur. Tevens is het Douanehuisje geopend op tweede paasdag, zelfde tijden.

De Culturele Raad Maassluis stelt namens de gemeente Maassluis het Douanehuisje (Govert van Wijnkade 52), gratis ter beschikking voor culturele en kunstzinnige activiteiten. Meer informatie hierover bij Emma de Zanger, 010-5929821, [douanehuisje@crmmaassluis.nl](mailto:douanehuisje@crmmaassluis.nl).