

## **CULTURELE RAAD MASSLUIS**

Douanehuisje juni: Glaskunst, Boekbinden en Schilderkunst

*door Arnold Nieuwboer*

In de maand juni exposeren en werken Corrie van der Meer - Giltay en Henriette Corpeleijn in het Douanehuisje aan de Nieuwe Waterweg. Hiernaast zullen er schilderijen van Yvonne Hubert tentoongesteld worden.

Corrie is geboren en opgegroeid in Den Haag. Hier heeft ze de Vrije School en een opleiding tot bibliothecaresse afgerond. Ze is echter al haar hele leven gefascineerd door glas. In 2002 heeft ze dan ook de stoute schoenen aangetrokken en is ze zich gaan specialiseren in vlakglas door middel van diverse opleidingen. Corrie heeft sinds 2005 haar eigen atelier waarin ze werkt met al de vormen van vlakglas zoals Tiffany, glas in lood, brandschilderen en vele vormen van glassfusing (stukjes of repen glas samenvoegen). Het spel van kleur en licht, transparantie en hardheid van het glas zorgen voor haar inspiratie. Onder de naam Dsjorbeau Glass Art creëert ze kleurrijke sieraden – collierhangers, oorbellen -, Tiffany-fantasiefiguren, glazen maskers en beelden. Ze werkt ook in opdracht en geeft workshops.

Nadat Henriëtte Corpeleijn op verschillende manieren in contact was gekomen met boekbinden werd ze enthousiast voor het vak. Henriëtte besloot verschillende opleidingen te volgen om de diverse technieken van het boekbinden te leren. Dit is haar zeker goed gelukt; sinds 2003 is ze zelf begonnen met boekbinden. Inmiddels is ze gekwalificeerd boekrestaurateur en heeft ze een eigen atelier in Spijkenisse. Henriëtte repareert, restaureert, maar bindt ook nieuw werk in. Dat kan op verschillende manieren en daar wil ze u in het Douanehuisje graag het een en ander van laten zien en over vertellen.

De schilderijen van Yvonne Hubert zijn geschilderd met acrylverf en geïnspireerd door de kleur blauw. De werken die ze in het Douanehuisje toont geven de naaktheid van de vrouw weer, zonder zich(zelf) bloot te geven.

In juni is het Douanehuisje gratis te bezoeken. Corrie van der Meer en Henriëtte Corpeleijn zullen elke zaterdag en zondag van 14:00 tot 17:00 aanwezig zijn. Op 25 juni zal het Douanehuisje in verband met de boekenmarkt nog iets langer open zijn, namelijk van 12:00 tot 17:00.

De Culturele Raad Maassluis stelt namens de gemeente Maassluis het Douanehuisje (Govert van Wijnkade 52, 3144 AG Maassluis), gratis ter beschikking voor culturele en kunstzinnige activiteiten. Meer informatie hierover bij Emma de Zanger, 010-5929821.